

bredene
magazine

SPECIALE EDITIE



Willy Vanhooren
Burgemeester van Bredene
1989 - 2009

Een bijzonder moment verdient een speciale editie



Het is niet elke dag dat een gemeente een burgemeester uitwuijt, laat staan midden in een legislatuur. Het gebeurt nog minder dat een gemeente een burgemeester uitwuijt die zo lang onafgebroken aan het roer heeft gestaan. Na twintig jaar heeft Willy Vanhooren op 1 januari zijn burgemeesterssjerp aan mij doorgegeven. Ter gelegenheid van dit bijzonder moment wordt een extra Bredene magazine uitgegeven, dat volledig in het teken staat van de politiek en van de man die ook binnen een harde stiel veel vrienden heeft overgehouden, zowel bij meerderheid als oppositie.

Een rimpelloze overgang

De overgang wordt reeds enige tijd intern voorbereid. Als nieuwe burgemeester wil ik Willy Vanhooren dan ook bedanken voor de manier waarop hij deze wissel heeft aangepakt. Beleidsmatig mag Bredene zich dan ook verwachten aan een voortzetting van het beleid,

waar ik weliswaar eigen accenten aan toe wil voegen. Ik reken hierbij uiteraard op het teamwork van het schepencollege en op onze gemeenteraadsleden, maar ook op de medewerking en steun van alle Bredenaars. Samen zullen we erover waken dat onze inwoners blijven beschikken over een daadkrachtig en kwalitatief bestuur!

Het beleidsplan verder uitvoeren

In 2007 werd door het gemeentebestuur een algemeen beleidsplan opgesteld. De burgemeesterswissel wil niet zeggen dat dit plan wordt stopgezet of afgebouwd, integendeel. Ook met de vernieuwde bestuursploeg zullen we verder werken aan de realisatie van dit programma. Via onder andere Bredene magazine, onze gemeentelijke website en de vele inspraakorganen, houden we jullie graag verder op de hoogte van onze verwezenlijkingen.

Ik wens Willy Vanhooren alvast veel succes toe in zijn nieuwe taak als voorzitter van de gemeenteraad en van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.

Steve Vandenberghe
Burgemeester

Colofon
"Info Bredene" SPECIALE EDITIE

Redactieadres:
Gemeentelijk informatieblad
Centrumplein 1
8450 Bredene - T 059/33 91 94
e-mail: infodienst@bredene.be

Interviews door: Roland Desnerck, Marc Mahieu

Werkten mee aan dit nummer: Yannick Wittevrongel, Derek Goes, Nils Demonie, Sylvie Develter

Foto's: Jean Claude Vanloo, Peter Maenhoudt, Els Verhaeghe, Pascal Rosseel

Druk en lay-out: Lowyck Drukkerij

Verantwoordelijke uitgever:
College van burgemeester en schepenen
p/a Steve Vandenberghe
Centrumplein 1 - 8450 Bredene

Burgemeester Willy Vanhooren neemt afscheid

Einde van een tijdperk

Een moment van ongebreidelde trots was het voor moeder Marie Louise toen zoonlief Willy Vanhooren twintig jaar terug in sportcentrum Ter Polder officieel als nieuwe burgemeester van Bredene werd ingehaald. Voor onze gemeente zou het de start van een nieuw begin worden.

Hoewel Bredene midden jaren tachtig van vorige eeuw al zijn eerste schuchtere stappen richting moderne gemeente had gezet onder CD&V-burgemeester Roger Eerebout zou vooral de jonge en ambitieuze Willy Vanhooren en zijn socialistische kompaan Jacky Maes nieuwe tijden inluiden voor onze kustgemeente.

Ze deden dat met veel branie, een toeloze inzet voor gemeente en partij, een ongeëvenaard gevoel voor public relations en de onderliggende gedachte dat alles in vraag mocht –meer zelfs, moest- gesteld.

Kenschetsend voor een nochtans als progressief en vrijzinnig omschreven burgemeester was dat je meteen de christelijke gemeenschap van je goede intenties wist te overtuigen.

Ik heb pluralisme altijd hoog in het vaandel gedragen. Weet je, mijn grootmoeder Madeleine Doens was er veel aan gelegen me katholiek op te voeren. Ik zat zelfs nog met Gilbert Vanleenhove in de kleuterklas van de vrije Dorpschool. Maar net toen ik naar het eerste leerjaar overstapte, brak de schoolstrijd los. Ik trok naar de gemeenteschool en ging zedenleer volgen. De Dorpskerk schoot er meteen een zoon bij in.

De confrontatie met het katholieke geloof en de vrijzinnige gemeenschap heeft mij er echter van overtuigd dat je alle overtuigingen moet respecteren en kansen geven. Vandaar ook mijn initiatief later om in Bredene alternerend een zeewijding (de intussen geroemde Duynewake) en een feest van de vrijzinnigen te organiseren (De Zeegeus).

Met enkele concerten van de vzw Welzijnswerking in de Sas- en Duinenkerk

probeerde Vanhooren in de eerste jaren van zijn bewind ook letterlijk de deuren van de parochiekerken open te gooien. En zijn Wandeling voor Vrede en Verdraagzaamheid was een poging om katholieken en vrijzinnigen dichter bij mekaar te brengen.

Innovatieve ideeën zijn jarenlang je handelsmerk geweest.

Vernieuwend zijn is altijd belangrijk geweest in ons beleid. Dat en je ideeën ook zo goed mogelijk proberen te communiceren naar de inwoners. Zo zijn we in Vlaanderen ooit geroemd geweest voor ons inspraakbeleid (via de wijkraden), dat toen revolutionair was. We kregen er als gemeente zelfs de Agora Award voor.

Ook op het vlak van politiehervorming waren we ver onze tijd voor. Samen met buurgemeente De Haan waren we bij de eersten om een gezamenlijke politiezone op poten te zetten. Ook al een ingreep die onze gemeente een titel (die van veiligste gemeente) opleverde.

Verbazen mag de vernieuwingsdrang die Vanhooren de afgelopen twintig jaar koesterde nauwelijks. Uiteindelijk was hij ook de man die meer dan dertig jaar terug al de Kerstreivillon voor alleenstaanden bedacht en samen met compagnon de route Jacky Maes tijdens de kiescampagne van begin jaren tachtig al huisbezoeken deed, lang voor de nationale politiek het fenomeen ontdekte.

Meteen bij zijn aanstelling als burgemeester kende hij alle schepenen ruime autonomie toe, het Fonds van de Burgemeester werd omgedoopt tot vzw Welzijnswerking en zijn onafscheidelijke racefiets werd meer dan eens in de strijd



geworpen –bij een culturele uitwisseling met het Nederlandse Texel maar net zo goed voor het goeie doel bij de eerste beklimming van de Mont Ventoux.

Intussen moest echter ook danig gebouwd aan Bredene.

De oude wijk Sas met zijn jarenlang veronachtzaamde Nukkerstraat, de Polderstraat, het Plovieplein en nu de Prinses Elisabethlaan. Het is maar een greep uit de tsunami aan openbare werken die we de afgelopen twintig jaar over Bredene lieten rollen. Ook de sanering van de Noord Ede, tot daarvoor een open riool eigenlijk, stemt mij nog altijd tevreden en natuurlijk heeft de ruimtelijke uitbouw van de drie grote wijken (Sas, Dorp en Duinen) Bredene de voorbije decennia een volledig nieuwe aanblik gegeven.

Dankzij de gestage aanwas van de bevolking en de Brusselse connecties, die de intussen tot Vlaams volksvertegenwoordiger gepromoveerde Jacky Maes legde, kreeg Bredene er onder Vanhooren de voorbije jaren bovendien heel wat financiële middelen bij.

Ik heb pluralisme altijd hoog in het vaandel gedragen

vervolg "Einde van een tijdperk"

Die boden de kans een gemeentelijke patrimonium uit te bouwen dat wonen in Bredene steeds aantrekkelijker maakte.

Het Staf Versluyscentrum is inderdaad een parel aan onze kroon. Ook het Gemeenschapscentrum Sas, dat we konden onderbrengen in de oude Electrabelgebouwen, heeft intussen al zijn nut bewezen. Verder hebben we de voorbije jaren het sportcentrum kunnen uitbouwen en er een nieuw politiekantoor, centrale bibliotheek en gemeentehuis bij gekregen.

Omdat het beleid tenslotte socialistisch was, spaarden Vanhooren en zijn collega intussen ook geld noch middelen om de inwoners alle mogelijke sociale voorzieningen te bieden. Aanvankelijk ging veel aandacht naar de senioren maar gaandeweg de gemeente door de influx van nieuwe gezinnen verjongde ging ook steeds meer aandacht naar deze leeftijdscategorie.

Het socialistisch bestuur zoog alle vaak verzuilde sociale voorzieningen naar zich toe.

Wackerbout hebben we de voorbije jaren verder uitgebouwd. Bovendien hebben we vandaag de plannen voor serviceflats bijna geconcretiseerd en opent ook het nieuwe Sociaal Huis nieuwe perspectieven.

Met de dienst Onthaalmoeders, die collega Maes mee uit de grond stampte, en de Buitenschoolse Kinderopvang hebben we intussen ook twee goed draaiende opvanginitiatieven die onze jonge gezinnen ten goede komen.

Jong, dat wordt straks ook zijn opvolger Steve Vandenberghe. Hoewel ook hij intussen al op heel wat ervaring kan bogen, zullen na twintig jaar rustige vastheid onder burgemeester Vanhooren onvermijdelijk vraagtekens geplaatst worden bij de nieuwe leider(s).



De eerste eedaflegging in handen van Gouverneur Vanneste

Wat voor boodschap heeft een burgemeester met twintig jaar dienst derhalve voor zijn opvolger(s)?

Kijk, de laatste drie verkiezingen hebben we met de sp.a telkens een ruime absolute meerderheid behaald. Mijn opvolgers moeten in de eerste plaats proberen even goed te doen. En wie weet, misschien zelfs beter. Het wordt, dat besef ik, niet makkelijk. Maar laat een ding duidelijk zijn: ons politiek succes is nooit het resultaat geweest van een man maar van een heel team.

Steve en co. zullen straks met hun eigen vernieuwende ideeën op de proppen moeten komen en de inwoners ervan weten te overtuigen dat ze goed zijn. Maar altijd in de wetenschap dat je niks moet uitvinden om uit te vinden.

Wat zou je anders gedaan hebben, mocht het te herbeginnen zijn?

Niks, eerlijk gezegd!

De voorbije twintig jaar waren dus een groot hoogtepunt?

We hebben er alleszins een heleboel gehad. We hebben zoveel gerealiseerd. Maar wees gerust, er blijven nog voldoende uitdagingen voor de nieuwe generatie. De gemeenschapszone Grasduinen komt eraan, er moet tijdens de volgende legislatuur allicht een nieuw politiebureau gebouwd, het nieuwe VLC-gebouw staat in de steigers.

In middenstandsmiddens, doorgaans niet meteen de natuurlijke biotoop van een socialist, werd nochtans lang getwijfeld aan je bereidheid om de lokale economie te ondersteunen.

Onze realisaties op dat vlak zijn nochtans niet min. Denk alleen nog maar aan het naaktstrand, dat Bredene op de toeristische kaart zette. Verder heeft Bredene met de Twins aan strandpost 1 een wijd en zijd bekende surfclub, we hebben de Kapelstraat helemaal vernieuwd en met Europees geld de oude Duinenwijk en het Duinenplein gerenoveerd. En dan

‘ **Het naaktstrand zette Bredene op de toeristische kaart**



Biografie Willy Georges Vanhooren



Belgisch-Nederlands kampioen

vergeet ik nog de ambachtelijke zone die er onder ons bewind kwam.

Wat is het recept voor een mooie politieke loopbaan, zoals jij die de voorbije decennia uittekende?

150% passie! Je moet een zekere drive hebben om deze job uit te oefenen. Een grenzeloos enthousiasme ook, dat je vervolgens over moet weten te brengen op je ploeg.

Heb je vrienden overgehouden aan de politiek?

Echte vrienden heeft een mens maar weinig in het leven. In de politiek gaat het er niets anders toe. Het politieke leven is even hard als het echte leven. Niet harder neen, even hard. Als er in gewone families al eens strubbelingen zijn, dan zo ook in politieke families.

Krijgt Willy Vanhooren het straks lastig om de vrijgekomen tijd in te vullen?

Wees gerust, een zwart gat komt er niet. Ik heb me altijd goed verzorgd en voel

me absoluut geen 62, dus hopelijk kan ik nog lang de fiets op. Eigenlijk rij ik vandaag zelfs rapper dan vroeger –ook omdat ik meer tijd heb om te trainen, natuurlijk.

Voor de rest wil ik veel tijd besteden aan mijn intussen met vier zoons en straks elf kleinkinderen flink uit de kluiten gewassen familie. En volgend jaar fietsen we alweer van de Arc de Triomphe in Parijs naar de Mont Ventoux.

(MM)

Personalia

- Geboren te Bredene op 19 september 1947
- Zoon van Raymond Achille Vanhooren en Marie-Louise Doens
- Wonende te 8450 Bredene, Noordzeestraat 8
- Weduwnaar van Nadia Pauwels
- Gehuwd met Nadine Wittesaele
- Samen vier zonen: Jens Vanhooren, Jan, Piet en Wim
- Opa van 11 kleinkinderen
- Studies:
 - Lager middelbaar in de Europaschool Bredene
 - A2 Mechanica en voorbereidend jaar A1 in S.H.T.I. Oostende
 - 3 jaar Bestuursrecht
- Ambtenaar Sport en Recreatie Bloso
- Vrije tijd: wielrennen, actief fietsen, wandelen, skiën en nu 11 kleinkinderen

Politieke activiteiten

- Eerste deelname aan de verkiezingen in 1976
- Raadslid van 06/01/1977
- Schepen van sport (30/04/1983 – 26/06/1989)
- Burgemeester van Bredene (27/06/1989 – 31/12/2009)
- Eedaflegging 27/06/1989
- Voorzitter van het overlegplatform van de kustburgemeesters (geen officiële aanstellingsdatum)
- Bestuurder-directeur AGB Staf Versluys sedert januari 2007 en voorzitter directiecomité vanaf 01/01/2010
- Lid beheerraad VZW De Brugge
- Lid Raad van bestuur Westtoer:
 - vertegenwoordiger kust sedert 01/03/2007
 - voorzitter regionaal overlegplatform: 01/03/2007
- Voorzitter gemeenteraad sedert 02/01/2010

“ *Het politieke leven is even hard als het echte leven. Niet harder, maar even hard.* ”



Ivan Cattrysse
Oud-burgemeester
van De Haan

De mooie momenten die ik meege-
maakt heb met Willy
Vanhooren zijn ontel-
baar. Eén ervan is de
volgende: Ik was en
ben nog altijd de be-
zieler van het muziek

van De Haan. Iedere vereniging heeft centen
tekort. Willy vroeg mij om met het muziek in
de Kapellestraat van Oostende te spelen met
de fanfare terwijl hij er achter stapte. Wij zou-
den daarvoor een vergoeding ontvangen van
20.000 frank. Willy en ikzelf zorgden voor po-
litiebegeleiding en wij paradeerden door de
Kapellestraat. Ikzelf kreeg 20.000 frank voor
het muziek en hij 25.000 frank omdat hij een
weddenschap afgesloten had met iemand an-
ders. Zo stonden wij tegenover elkaar maar
toch was iedereen tevreden. De optocht was
immers voor de opening van een bank.



Op de brommer met Yvan Cattrysse tijdens Trammelant



Luc Reynard
Burgemeester van
Bédoin (Mont Ventoux)

Wat Willy heeft
verwezenlijkt
in zijn 20-jarige loop-
baan als burgemees-
ter in Bredene is fan-
tastisch. Ook als sportman heeft Willy
geen uitdaging uit de
weg gegaan met o.a. de beklimming van de
Mont Ventoux in Bedoin. Er is een traditie
uitgegroeid om deze reus elk jaar te komen
beklimmen met Bredense fietsers en suppor-
ters. Dankzij U Willy is er een verbroedering
tot stand gekomen Bredene-Bédoin, waar we
echt blij en fier op zijn. Beste Willy we wen-
sen je het allerbeste en kom nog vele jaren
genieten van de provinciaalse sfeer en onze
gastvrijheid.



Op bezoek bij burgemeester Reynard in Bédoin



Jef Van Duppen
Burgemeester Lille
fietsvriend

Dat goede vriend-
schapgeenafstand
kent, mag blijken
uit de vriendschap
die ik met Willy heb
opgebouwd. Ik leerde
hem kennen tijdens
de kampioenschappen

van België voor fietsende burgemeesters. Dat
hij een betere coureur is dan ik, heb ik aan
de lijve mogen ondervinden. Want sedert hij
deelneemt aan de kampioenschappen van
België, heb ik deze titel nooit meer op mijn
palmares mogen schrijven. Het is jammer dat
hij na 20 jaar afscheid neemt als burgemeester
van Bredene, want ik had graag nog eens van
hem gewonnen. Willy, een concurrent in de
koers, maar een vriend buiten de koers.



Op het podium na een overwinning met burgemeester Van Duppen



Jens Vanhooren
zoon van Willy Vanhooren

Mij pa is in 1989 burgemeester geworden, ik was toen 11,5 jaar oud. Twintig jaar later moet ik eigenlijk vaststellen dat hij 2/3 van mijn leven naast

vader ook burgervader van alle Bredenaars was. Ik heb hem dus veel moeten delen met anderen.

Vanaf 2010 hoop ik alvast niet meer aangesproken te worden met zoon van (de burgemeester) of Vanhooren junior. Ik heb daar zelf iets proberen aan te doen door voor een kleinere Vanhooren te zorgen maar toch bleef ik zoon van. Ik zie hem al zitten binnen 30 jaar in Wackerbout,

naast Jacky Maes in café Paris, als hij dan door het personeel wordt aangesproken met Opa Vanhooren, Vanhooren senior of vader van ...

Wat zijn plannen zijn na 1/1/2010 weet ik eigenlijk niet, mijn pa heeft zo veel ideeën de ene al zotter dan de andere. Hij sprak er reeds over om een Bed en Breakfast te runnen in de Provence, een wielerploeg op te richten voor de Tour de France, wijnboer te worden of misschien trainer te worden van zijn eigen voetbalt ploeg. Sedert de jaarwisseling heeft hij er namelijk een 11^{de} kleinkind bij.

Mijn tip om zijn pensioendagen te vullen is dan ook: begin je eigen crèche met de toepasselijke naam "Het Burgemeestertje".



Paul Breyne
Gouverneur van West-Vlaanderen

Kustburgemeesters zijn een ras apart en onder de kustburgemeesters neemt Willy Vanhooren nog een aparte plaats in, niet alleen op het

vlak van het bestuurlijke, maar ook van het sportieve. Als meervoudig Belgisch kampioen wielrijden bij de burgemeesters koppelt hij koersdoorzicht aan politiek inzicht. Zoals hij in het wielrijden geen wielteszuiger is, zo ook is hij in de politiek een "demarreur", die in volle sprint nog een tandje kan bijsteken.

Ik heb vanuit mijn functie Willy als burgemeester weten te waarderen. Hij was altijd recht voor de raap en kwam uit voor zijn overtuiging, maar altijd met in het achterhoofd de overweging dat het belang van de Bredense bevolking de doorslag moest geven.

Nu hij afscheid neemt als burgemeester zou ik hem de raad willen geven zich niet te verbergen in het peloton van de ex-politici, maar zijn kennis en zijn ervaring verder ten dienste te stellen van het opkomend talent in zijn team.



Norbert Haeck
Jeugdvriend en uitgever van weekblad Tips

Gezien Willy en ik jeugdvrienden zijn, was ik uiteraard betrokken bij de start van zijn politieke carrière, en heb ik deze tot op heden, van zeer nabij gevolgd.

Van in den beginne geloofde ik ten volle in zijn capaciteiten om het als politicus waar te maken, en dit is ook zo gebleken. Willy heeft enerzijds de ongedwongen jovialiteit om bij zijn kiezers en medewerkers de nodige sympathie op te wekken, doch anderzijds beschikt hij ook over de onontbeerlijke leiderskwaliteiten, die hem tot een uitmuntend burgemeester maakten, en ervoor zorgden dat hij geliefd was bij

de ploeg die hem omringde. Onder zijn bewind kreeg Bredene een totale face-lift en een compleet nieuw imago. De "model"-kustgemeente werd door burgemeester Vanhooren en zijn team op de kaart gezet, en wordt in heel wat andere gemeenten als voorbeeld gesteld. Nu hij eindelijk de sjerp heeft doorgegeven, zal het Willy beslist niet ontbreken aan enige activiteit. Naast zijn passie voor het fietsen, zal zijn creatieve geest ongetwijfeld nog heel wat sublieme ideeën ontwikkelen om her en der een frisse wind te laten waaien. Als ik hem samengevat een raad mag geven voor de toekomst, dan is het wel deze: Willy, geniet van de extra vrije tijd die je nu krijgt, blijf jezelf, en vergeet niet dat we vrienden zijn voor het leven!



Jacques Deroo
Eerste schepen van Bredene

Vele Bredenaars weten niet hoeveel miljoenen burgemeester Willy Vanhooren tijdens onderhandelingen heeft ingelijfd.

Neem het oud-electrabouwwerk en de gronden in de omgeving. Alles stond te koop voor 300 miljoen BEF. Door de sluwheid en vastberadenheid van Willy kon Bredene dit voor een derde van de prijs kopen. Nadien konden enkele gronden bouwrijp worden gemaakt wat de prijs nog eens drukte.

Vandaag is de technische dienst er gehuisvest (er was al 80 miljoen BEF gebudgetteerd voor een nieuw pand in de ambachtelijke zone), alsook de buitenschoolse kinderopvang (waardoor de Speelschuit en 't Speelsas konden worden verkocht) én de kunstacademie (het oud-gemeentehuis kwam hierdoor ook vrij). Alle verenigingen mogen vandaag gratis gebruik maken van de lokalen, zowel voor de huur als het energieverbruik tot zelfs de dagelijkse opkuis worden door het gemeentebestuur geen kosten aangerekend aan onze verenigingen. Een geschenk uit de hemel!

Willy haalde uit alles winst. Het Staf Versluiscentrum is er door Willy gekomen, maar hier heeft z'n compagnon Jacky Maes heel veel subsidies kunnen bemachtigen. Samen waren ze beresterk. Willy heeft veel aan Jacky te danken en omgekeerd. Soms waren ze iets dictatoriaal. Mij doet het nog steeds erg veel pijn dat ik hem als burgemeester niet mag opvolgen, niettegenstaande de bevolking dit massaal heeft gevraagd. Maar Willy keek altijd verder dan de horizon. Niet zozeer naar de nabije toekomst, maar vooral naar de komende generaties.

Een burgemeester kan maar doeltreffend werken als hij voor meer dan 1 ambtstermijn de leiding heeft. Die taak is voor de jonge Steve Vandenberghe weggelegd. Als afsluiter: ik behaalde zoveel stemmen omdat precies Willy al z'n schepenen verantwoordelijkheden liet opnemen en hen ook in het zonnetje stelde. In vele gemeenten is het anders en was de stembusuitslag dan ook heel anders.

Jacky Maes

“Van kameraad tot boezemvriend”



Jacky Maes noemt Willy Vanhooren zijn beste (politieke) vriend. De “twee baarden” waren dan ook dertig jaar lang vooral twee handen op een buik.

We koesteren samen zoveel herinneringen. Vooral aan die beginjaren in de gemeentelijke politiek hou ik fantastische herinneringen over. Willy en ik hebben zoveel voor mekaar betekend. We zijn dan ook samen politiek opgegroeid. We zijn beiden vandaag ook wie we zijn door mekaar.

Hoever gaan jullie eigenlijk terug?

We kennen mekaar al sinds onze schooljaren. En van het voetbal. Willy speelde bij Molendorp, ik bij Altron. Ook op de grasmat gingen we voor niemand uit de weg.

Als zestienjarigen waren we beiden al politiek actief. In onze middelbare schooltijd, Plovie was toen burgemeester, kregen we les van ene Roger Beeckaert. Hij was het die ons ervan overtuigde de krachten te bundelen. In 1973 belandde ik in de gemeenteraad en drie jaar later had de BSP al vijf verkozenen, waaronder naast Roger Beeckaert ook Willy en mezelf. We kozen voor de oppositie en beleefden eerlijk gezegd de tijd van ons leven. Willy en ik durfden ons verbaal manifesteren en kenden onze dossiers. We hadden al snel door dat onze toekomst veelbelovend was.

Jullie zaten in die tijd niet verlegen om een stunt.

Tijdens onze oppositiekuur was er op maandag altijd schepencollege. Willy kwam op het idee om heel vroeg op dinsdagmorgen naar het gemeentehuis

te trekken, zogezegd om de dossiers in te zien.

Maar onze belangstelling ging vooral uit naar de kanttekeningen bij die dossiers, die in de papiermand van de raadszaal terug te vinden waren. Voor het college met zijn beslissingen naar buiten kwam, waren wij zo al op de hoogte en konden

altijd bloemen mee en zorgden ervoor dat de jubilarissen begrepen dat wij onze bloemen zelf hadden betaald, in tegenstelling tot de delegatie van het gemeentebestuur.

Jullie zijn ook altijd gedreven kiescampagnebeesten geweest.

De leukste waren die van 1982. We wa-



Jacky Maes, Steve Vandenberghe, Willy Vanhooren & Willy Versluys

we erop anticiperen in ons toenmalig neutraal Dorpskrantje. De meerderheid begreep maar niet hoe wij aan die informatie raakten.

Willy en ik durfden als oppositieleden ook al eens opduiken op een gouden jubileum, tegelijk met de burgemeester en schepenen. Ook wij hadden dan

ren toen voortdurend samen op pad en namen zelfs vakantie om campagne toevoeren.

Weet je, Willy en ik waren de eersten om een deur- aan deurcampagne op touw te zetten. We kregen al snel de bijnaam Willy Spekke en Jacky Praline –om overduidelijk redenen. Honderden

“ In 1973 belandde ik in de gemeenteraad en 3 jaar later had de BSP al 5 verkozenen.

kilo's snoep hebben we tijdens die campagne uitgedeeld. Het 2 CV'tje waarmee we toen rondtrokken, verspreidde drie maand later nog een penetrante chocoladegeur. De strategie leverde ons geen windeieren op, ook omdat we echt overal aanbelden. Ook waar een CVP-affiche voor het raam hing.

Dag in dag uit waren we op stap. En overal kregen we wel iets te drinken aangeboden. Een pintje, of soep en soms zelfs gin in een bierglas. Niet zelden hebben we mekaar toen aangekeken met een blik van 'we halen nooit het einde van de verkiezingen op die manier!'.

Een keer werden we op onze deur- aan deurtocht zelfs verward met de bakker. In het huis was een feestje aan de gang



en de nietsvermoedende vrouw des huizes verwarde onze doos met pralines voor de bestelde feesttaart. Ze griste de doos uit onze handen en gooide de deur voor onze neus dicht. Straffe tijden waren het!

In 1989 werd Willy Vanhooren, na een rumoerige coalitiewissel, burgemeester.

Op een zeker moment in 1989 voerden wij de forcing. Het was nu of nooit, wij zouden immers de macht grijpen en Willy zou burgemeester worden. Niets zou ons tegenhouden, maar toch stelde Willy voor om Gilbert Vanleenhove de gelegenheid te geven om hetzelfde te doen binnen de CVP. Wij gaven aan hem te kennen dat het de bedoeling was om toenmalig burgemeester Roger Eerebout aan de kant te schuiven, maar tegelijk de mogelijkheid te laten aan jonge CVP'ers om binnen hun partij de macht te grijpen. Onbegrijpelijk eigenlijk dat ze toen niet ingegaan zijn op ons aanbod. Willy werd toen burgemeester en onze trein stond op de rails.

Toch zal het behalve geklonken ook wel eens gebotst hebben tussen jullie beiden.

Ik heb Willy altijd weten te waarderen. Hij was eigenlijk voorbestemd om in de politiek te gaan. Willy is bovendien geen aansteller. Ok, hij staat op zijn strepen maar laat tegelijk iedereen ruimte om zich te profileren.

Pas op, hij kan best wel emotioneel zijn. Een gezondheidsfreak ook, die bang is van ziekte. Hij is beslist verdraagzaam. Maar zeker geen watje. Hij laat niet over zich lopen.

Of we al eens geruzied hebben? Meer dan eens. Maar we konden mekaar zelfs bij de grootste meningsverschillen altijd recht in de

ogen kijken. Toegegeven, ik was altijd wel de grootste doordouwer. Willy was, zeker na verloop van jaren, stukken milder!

Ik mag niettemin zeggen dat we boezemvrienden zijn. Op Willy's vraag heb ik trouwens de afscheidredes gehouden voor zowel zijn pa als ma. Dat zegt genoeg, me dunkt.

De vriendschap reikte zelfs tot het buitenland.

We gingen vroeger vaak samen op reis. Vaak ook al in functie van de politiek. Willy had het idee opgevat om jaarlijks een reisje te maken met het sp-kwartet Erwin Feys, Gilbert Gevaert, Willy en ikzelf. Op die uitstappen (naar Normandië, Nederland of Zwitserland) bepaalden we de te voeren politieke strategie voor de komende periode. En konden eventuele geschillen kameraadschappelijk uitgesproken.

Op die uitstappen werd natuurlijk ook nogal wat afgelachen. Zo werden we in het Nederlandse Coevorden ontvangen door de burgemeester en zijn wethouders. Een van hen, de wethouder van openbare werken dan nog, heette Halfwerk. Willy stelde Gilbert Gevaert, die we altijd plaagden om zijn kleine gestalte, dan maar voor als Van Groeien. Moe Van Groeien!

Het verleden was prachtig, maar wat met de toekomst? De opvolging zeg maar.

Willy heeft de voorbije jaren veel energie gestoken in het klaarstomen van zijn troonopvolger Steve Vandenberghe. Het wegvallen van de oudere generatie –wij dus- hield hem bezig.

Het is echter onze bewuste keuze geweest om in de sp.a zoveel mogelijk jongeren aan bod te laten komen. Ons vertrouwen in Steve en zijn vernieuwde team is dan ook groot.

‘ Of we al eens geruzied hebben?
Meer dan eens.

1989-2009

20 jaar in een notitie

- 1989**
- actie "Veilig Schoolbegin"
 - dienst toerisme neemt intrek in Kapelstraat



- 1991**
- ingebruikname gemeentehuis aan Centrumplein
 - Duynewake
 - Dahliade



- 1992**
- Agora Award voor openbaarheid van bestuur (wijkraden)
 - oprichting kunstacademie in oud gemeentehuis
 - start kindergemeenteraad



- 1993**
- veiligheidscontract 60-plus
 - oprichting gemeentelijke preventiedienst
 - 24u op 24u politiepermanentie Bredene/De Haan

- 1995**
- politie neemt intrek in politiekantoor aan Centrumplein



- 1997**
- Feest van de Zee (vanaf 2003 De Zeegeus)
 - The village goes crazy
 - werken Fritz Vinckelaan

- 1998**
- modernisering Kapelstraat/Driftweg
 - ingebruikname jeugdcentrum Creatuur



- 1999**
- ingebruikname centrale bibliotheek
 - start buitenschoolse kinderopvang 'De Speelschuit'
 - moderniseringswerken straten Bredene Sas
 - gratis openbaar vervoer Bredense 60-plussers
 - modernisering strandpost 1 - Twins

- 2000**
- Vredesmonument
 - organisatie Bredenaar van de eeuw
 - nieuw lokaal VVSM Noordland aan sportcentrum
 - bedrijventerrein Noord-Ede



ndop

- 2001**
- Naaktstrand gaat van start
 - start buitenschoolse kinderopvang 't Speelsas'
 - 1ste maal aanplanten geboortebos
-
- 2002**
- opening nieuwe polyvalente zaal sportcentrum
 - wandelen voor vrede en verdraagzaamheid
 - modernisering strandpost 6
-
- 2003**
- start modernisering Oude Duinenwijk/Duinenplein
-
- 2004**
- eerste Ride for the Roses
 - Smak aan Zee
 - start actie Gemeente(t)huis –dienstverlening op maat
-
- 2005**
- viering 50 jaar Bredenaar
 - modernisering strandposten 2 en 3
 - heraanleg L.Vander Schaeghestraat, August Plovieplein, Sportstraat en gedeelte Fritz Vinckelaan
-
- 2006**
- opening MEC Staf Versluys met o.a. burelen voor dienst toerisme, jeugd en cultuur
 - inrichting Electrabelsite tot dienstencentrum Sas voor Bredense verenigingen. Technische diensten, BKO en kunstacademie hebben er onderdak
 - Kom op tegen Kanker-bos
-
- 2007**
- opening August Plovieplein
 - verhuis Kon. Gemeentelijke Harmonie naar dienstencentrum Sas
-
- 2008**
- verhuis jeugddienst naar bib
 - 1ste steenlegging Vrijzinnig Centrum naast Ryckewaertshof
-
- 2009**
- start wegenwerken Prinses Elisabethlaan
 - opening Sociaal Huis





Roland Vansteenkiste
Oud-gemeentesecretaris

Het was mij mogelijk gedurende ruim 22 jaar de loopbaan van Burgemeester Willy Vanhooren in de gemeentepolitiek te kunnen volgen. Als gemeentesecretaris heb ik van op de eerste rij in het oude gemeentehuis, Willy Vanhooren zien groeien van gemeenteraadslid tot schepen in de voetsporen van zijn vader Raymond, en finaal tot burgemeester van de gemeente waar hij is opgegroeid. Gedurende 9 jaar heb ik de burgemeester gewaardeerd voor het vertrouwen dat hij mij schonk en voor de goede verstandhouding met de gemeentelijke diensten.



Fernand Devos
Oud-gemeentesecretaris

Tijdens mijn loopbaan bij het gemeentebestuur heb ik Willy Vanhooren gekend als gemeenteraadslid, schepen en ten slotte 13 jaar als burgemeester. Eén

van zijn grote kwaliteiten is zijn vermogen om gepast te delegeren en wat mij zeker blijft is zijn creativiteit in het formuleren van ideeën en projecten. Veel daarvan werden na toetsing aan haalbaarheid (technisch, financieel, enz...) gerealiseerd, waardoor de gemeente Bredene sterk evolueerde naar de moderne gemeente die wij nu kennen. Ik wens hem een evengrote creativiteit toe voor de organisatie van zijn levensfase die nu aanbreekt.



Franky De Block
OCMW-voorzitter Oostende

Willy heeft me meermaals gezegd dat relativeren belangrijk is. Dus een goede cocktail van werken (het politiek mandaat) en leven (familie, vrienden, ontspanning). Hij stopt als burgemeester, maar blijft actief! Veel politieke collega's vallen vanaf hun pensioen in "een zwart gat". Dit zal bij Willy niet gebeuren. Good luck goede vriend en nog vele jaren levensplezier."



Gerda Welvaert
Medewerkster van burgemeester Willy Vanhooren

Afscheid nemen doet pijn, is een beetje "sterven". Je hebt mij de kans geboden om mezelf te ontplooiën tot een

waardige medewerkster. Met heel veel plezier heb ik gedurende 20 jaar voor jou gewerkt. We zaten niet altijd op dezelfde golflengte. Oogcontact was ons motto: je bent immers niet de man van veel woorden. Je mag terecht fier zijn op je rijk gevulde politieke loopbaan. Het ga je goed!



Daniel Eyland
Medewerker van het eerste uur

In 1978 deed Willy voor het eerst mee aan de parlementsverkiezingen. In een onooglijk dorp was er een gevel die "be-

plakt" diende te worden. Probleem: het bord aan de gevel hing 3 meter hoog. Ik kon er enkel bij door langs de gevel te klimmen via de bakstenen muur. Met affiches en papborstel klauterde ik 3 meter hoog. Opeens schreeuwde Willy: "de politie is daar". Wat dacht je, samen met zijn kompaan Jacky Maes ging Willy lopen, en weg waren zij. Zo'n 15 minuten later daagden zij op, maar van politie geen spoor en had ik het toch eventjes benauwd gehad. Zoals gewoonte maakte ik mij boos met mijn uitgebreide "vocabulaire". Hoe bozer ik werd, hoe luider Willy begon te lachen. Ja, hij had mij goed liggen en later heeft hij mij meermaals een "toer gelapt". Ja, Willy kan ook een "speelvogel" zijn.



Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

1989 – 2009.

In die 20 jaar hebben in totaal ongeveer 800 personeelsleden en 600 jobstudenten "gediend" onder het burgemeesterschap van Willy Vanhooren.

Burgemeester Willy Vanhooren heeft met andere woorden een pak volk zien komen en gaan. Bij het gemeentebestuur werken momenteel nog slechts een dertigtal personeelsleden die nog een andere burgemeester als hoofd van de gemeente hebben meegemaakt. Voor de andere 85% van de personeelsleden is 2010 dus de eerste burgemeesterswissel in Bredene die ze in hun professionele loopbaan meemaken. Het personeelsbestand en -beleid is grondig veranderd onder leiding van Willy Vanhooren. Momenteel werken bijvoorbeeld minstens drie keer meer personeelsleden bij het gemeentebestuur dan in 1989 het geval was. Dit is gedeeltelijk te wijten aan

de sterke groei die Bredene gedurende die jaren heeft gekend, maar ook aan de toename van gespecialiseerde functies en de uitbouw van een beter middenkader. Het gemeentebestuur van Bredene is onder leiding van de burgemeester geëvolueerd tot een moderne en taakgestuurde organisatie. Het personeelsbestand waarvan Willy Vanhooren als hoofd van de gemeente afscheid heeft genomen als burgemeester, de 190 gewone personeelsleden, de 35 onthaalgezinnen en de 150 jobstudenten, is nog in weinig te vergelijken met het personeelsbestand dat hem aan het begin van zijn loopbaan als burgemeester opwachtte. Groei, professionalisering en hervormingen zijn twintig jaar lang vaste sleutelbeprijpen geweest. Willy Vanhooren is hier steeds met een open en flexibele geest mee omgegaan en heeft gedurende zijn hele carrière niet alleen op de steun van zijn bevolking, maar ook steeds op de steun van zijn alles bijeen meer dan 1400 personeelsleden kunnen rekenen.



Marcel Knockaert en Rita Jacobs

Vrienden van Willy en helpers van het eerste uur van het Kerstreveillon

W e vinden het vriendelijk dat wij nog eens herinneringen kunnen ophalen in verband met onze vriendschap met Willy. Ik zou graag het volgend aan Willy meegeven: Willy, bijna 40 jaar geleden, leerden we elkaar kennen. Je vader Raymond was toen schepen en ik werkte toen op het gemeentesecretariaat. Als vrienden planden we regelmatig een gezellig avondje "smullen" afwisselend bij elkaar thuis, ook de zondagvoormiddag hielden we vrij om samen gezellig te "aperitieven". Weet je nog die avond dat jullie voor een zoveelste gezellig "dinéetje" voor onze deur stonden in "pyjama"? Hebben we toen wat afgelachen!

Toen kon dit allemaal, je was toen nog geen Burgemeester, vandaag zou dit allicht een krantenkop zijn. Op een dag in 1976 kwam je "even langs" met een voorstel, of we er wat in zagen om mee te werken aan "iets speciaals". Je wou op kerstavond een groot feest geven voor alle alleenstaanden vanaf 60 jaar onder het motto "nodig een eenzame uit". Je vroeg mij toen om het secretariaat op mij te nemen. Ik deed het met veel plezier.

We waren een hechte groep gedreven mensen, die graag voor zo'n initiatief onze kerstavond vrij hielden, en dat doen we tot op de dag van vandaag nog altijd. We wensen je nog veel succes, onvergetelijke momenten, en een goeie gezondheid voor nog vele jaren.



Georgette Verkeyn

Helper van het eerste uur aan het Kerstreveillon

N a het tijdperk van burgemeester August Plovie lag de socialistische beweging in Bredene op apegapen. Wijlen mijn man en ikzelf waren actief binnen de toenmalige BSP. Wij hebben het van dichtbij meegemaakt dat de generatie van Willy Vanhooren, Jacky Maes, Roger Beeckaert en Gilbert Gevaert groeide en uiteindelijk zoveel jaren Bredene heeft bestuurd.

Wij waren ook stichtende leden van het Fonds van de 3^e leeftijd en hielpen graag (en nog steeds trouwens) met het jaarlijkse Kerstreveillon. Lotjes verkopen, briefjes bussen,... Het waren nogal tijden toen.

Willy heeft altijd zeer veel warmte getoond voor wie echt iets voor hem betekende, ik voel dat nog steeds. Bedankt Willy, voor al die jaren warm burgemeesterschap.



Mariette Mareels

Helper van het eerste uur aan het Kerstreveillon

I n 1971 spoelde ik in Bredene aan. Ik kwam vanuit het rode Gent waar ik bij de legendarische Edward Anseele jr had geleerd waar socialisme voor staat. In Bredene kwam ik al snel in contact met de jonge Willy Vanhooren, die rond die tijd samen met Jacky Maes aan een nieuw socialistisch project begon. Ik deed maar al te graag mee. Ik leerde vliegensvlug heel wat andere mensen kennen, wat mijn integratie in Bredene ten goede kwam.

Tallose vergaderingen maakte ik mee met Willy en steeds was hij inspirator, entertainer, een vat vol briljante ideeën, die hij ook in de praktijk bracht. Ik was er ook bij toen hij het Fonds van de 3^{de} leeftijd stichtte en het eerste gratis kerstreveillon van België organiseerde.

Het waren spannende tijden. Verkiezingen, affiches plakken, briefjes rondragen, pralines rondragen, schoenen verslijten, "mannen met baarden" ... Op een dag was mijn huis bijna helemaal volgeplakt met verkiezingsaffiches. Willy natuurlijk... Ik liet ze de ganse campagne hangen. Willy, bedankt dat ik erbij mocht zijn. Het was een eer.



Georges Vandenberghe

Medewerker van de burgemeester

S inds 1991 was ik medewerker van burgemeester Willy Vanhooren. Iedere week mocht ik een bekende Bredenaar in de bloemetjes zetten. Dat vond ik leuk, want ik kreeg veel lof over hem en ik was dan ook fier op onze burgervader.

Mijn vrouw en ik werken ook al jaren met plezier mee aan het kerstfeest voor de alleenstaande en wij kunnen dan ook getuigen dat Willy dat en zoveel andere zaken gerealiseerd met een sociaal voelend hart. Onlangs vond mijn echtgenote Jacqueline

Boey in de oude doos een rouwbetuinging terug, gestuurd door Willy naar aanleiding van het overlijden van haar papa Antoon Boey in 1988 hij schreef het volgende: "Het was voor mij een eer en genoeg "Tone" als vriend te hebben gekend.

Ondanks de generatiekloof was het tof om met hem om te gaan. Bij deze onze dank voor de medewerking en steun wij zullen Tone missen." Met een generatiekloof heeft hij eigenlijk nooit problemen gehad. Dat hij voor een jeugdige opvolger gezorgd heeft, is daar het levendig bewijs van. Het ga je goed Willy.



Het jaarlijkse Kerstreveillon in Bredene

Gilbert Vanleenhove

“Frisse ideeën in een begrijpelijke taal”

Willy Vanhooren en zijn schijnbaar eeuwige politieke opposant gaan al een heel eind terug. “Ik heb mooie en kwaaietijden met hem gedeeld. Maar het wederzijds respect is altijd gebleven”, aldus de christendemocratische voorman.

Laat Willy zich makkelijk doorgronden? Voor mij toch enigzins wel. We zijn immers van hetzelfde geboortjaar. We zaten samen in de kleuterklas bij zuster Bernadette. Nadien trokken we naar de gemeenteschool. Door de schoolstrijd scheidden onze wegen. Ik trok naar de vrije school Duinen bij meester Warlop, daarna naar de pas opgerichte vrije lagere school in 't Dorp. Vele jaren later zijn we mekaar dan weer tegengekomen in de politiek. Het moet bij de verkiezingen van 1976 geweest zijn. Willy belandde in de oppositie, ik werd CVP-schepen onder burgemeester Claeys. We werden dus politieke tegenstanders maar op menselijk vlak verliepen onze contacten vrij goed. Willy en zijn kompanen Jacky Maes lieten zich nochtans meteen opmerken als twee opgewonden standjes die mekaar de loef afstaken qua vindingrijkheid. Eerlijk gezegd, als college konden we er wel mee lachen want ze waren toen net kwajongens. Maar natuurlijk lachten we ook wel eens groen.

In 1982 belandden jullie uiteindelijk samen in een coalitie?

We leerden mekaar zo natuurlijk nog beter kennen. Snel werd duidelijk dat Willy minder belang hechtte aan de technische kant van dossiers maar wel altijd de grote beleidslijnen kende. Geniaal was hij echter vooral in het verkopen en communiceren van het beleid.

Was dat meteen niet zijn grote sterkte als burgemeester?

Willy spreekt inderdaad een begrijpelijke taal. Een taal die aanslaat, zeker door de vele kwinkslagen waarmee hij ze doorspekt. Tijdens zijn speeches keek

ik vaak naar het publiek. Dat hing doorgaans aan zijn lippen, zelfs als zijn uitspraak zonder inhoud bleek. Albert Claeys, die achttien jaar burgemeester was, zei ooit over Willy: ‘Hij zal nog veel moeten leren om mijn loopbaan te evenaren.’ Welnu, ik kan alleen maar constateren dat Willy het intussen twee jaar langer heeft uitgehouden als burgemeester.

Ook tussen jullie was het niet altijd koek en ei?

Toen ik cultuurschepen en Willy schepen van sport was is er ooit een grote tv-show (met onder meer Elton John) uitgezonden vanuit het sportcentrum Ter Polder. Willy en ik waren toen verantwoordelijk voor het goeie verloop van de tv-avond.

Na afloop, op de receptie, waren we uiteraard uitgelaten toen de organisatie een succes was gebleken. Toen een fotograaf een kiekje van ons wilde nemen, legden we gekscherend een arm om mekaars schouder.

Drie jaar later sloten de socialisten na de verkiezingen, tegen gemaakte afspraken in, een coalitie zonder de CVP. De verontwaardiging in mijn partij was groot. Uitgerekend enkele weken na de voor ons desastreuze coalitiewissel verscheen in weekblad Tips plots die fameuze foto van ons tweeën. Met een onderschrift in de trend van ‘zie je wel dat het alweer botert tussen Vanhooren en Vanleenhove!’. Ik heb het nogal mogen uitleggen in mijn partij. Maar ik moet wel toegeven: Willy heeft het



“ We hebben vaak keihard strijd geleverd maar altijd met respect voor mekaar.



misverstand een week later rechtgezet in Tips en meegedeeld dat het om een oude foto ging.

De politiek is een krabbenmand.

We hebben vaak keihard strijd geleverd maar altijd met respect voor mekaar. Politiek is nu eenmaal de kunst om met verschillen te kunnen omgaan. Toch ben ik een keer zwaar ontgoocheld geweest in Willy. In 1982 hadden we een akkoord bereikt over een coalitie voor 12 jaar, omwille van de toch aanvaardbare continuïteit in het beleid. Maar na de verkiezingen van 1988 pleegden Willy en Jacky samen met enkele kameraden woordbreuk waardoor de CVP in de oppositie belandde.

Ik begreep wel dat ze niet altijd gelukkig waren geweest met de manier waarop het schepencollege toen geleid werd. Maar dat zij hun woord zouden verloochenen, dat had ik nooit verwacht!

In het begin van die nieuwe politieke context verliepen de discussies in de gemeenteraad bijzonder stroef. Willy

en co. gunden ons weinig tot niets. Langzamerhand is die verbetenheid er natuurlijk wat uit gekneed. Uitzonderingen niet te na gesproken, slaagden we er van beide kanten in de discussies elegant te houden, ook al verdedigden we soms totaal tegengestelde standpunten. We hebben beiden altijd de bal gespeeld, niet de man!

Uw respect voor de afscheidnemend burgemeester is oprecht.

Kijk, Willy heeft ongetwijfeld een aantal troeven die hem een politieke carrière opleverden waarvoor je alleen maar respect kunt hebben. Hij heeft bvb. onophoudelijk frisse ideeën gespuid. Willy was niet de man van de grote politieke beschouwingen maar van het concrete, van het nabije, dat wat meteen aanspreekt. Hij is al die tijd ook erg creatief geweest. Hij zou eigenlijk perfect passen in een reclamebureau want hij kon zijn politiek uitzonderlijk goed verkopen.

Een tweede belangrijke troef was ongetwijfeld zijn jarenlange vriendschap met

de uitgever van Tips. Ik vertel geen geheim wanneer ik beweer dat Tips hem mee groot heeft gemaakt.

Maar wellicht de grootste troef was de teamvorming met Jacky Maes. Let wel, dat doet geenszins afbreuk aan zijn persoonlijke verdiensten. Die twee vulden mekaar echter perfect aan. Binnen hun partij genieten beiden een groot gezag waardoor zij eigenlijk in belangrijke mate en tot op vandaag het cement zijn dat de sp.a samenhoudt. Tel daarbij nog de geoliede communicatiemachine die Willy de voorbije jaren uitbouwde (het gemeentelijk infoblad, de gemeentelijke website,... als oppositie kon je daar moeilijk tegenop), zijn gaven om onze vele voorstellen telkens in de schaduw te spelen met een overtreffende trap ervan en zijn bereidheid om zelfs zijn privéleven (zijn uitstapjes naar de Mont Ventoux en zelfs zijn verjaardag) in de politieke strijd te gooien en je komt tot het succesvolle recept voor een geslaagde carrière als burgemeester.

“ *Willy was niet de man van de grote politieke beschouwingen maar van het concrete.* ”



Willy Versluys
Reder, schepen van 1988 tot 2000

Willy Vanhooren is voor mij altijd een meester geweest in het organiseren, delegeren en verzoenen, een creatief denker én uitvoerder, een vriend zonder woorden, een politicus voor alle mensen, kortom een echte staatsman en politieke leider voor zijn Bredene. Fanatisme was hem vreemd, een luisterend oor was er altijd. Het was een eer en een genoegen vanaf 1988 tot 2000 tot zijn schepencollege te kunnen en mogen behoren en samen het nieuwe Bredene op te starten. Mijn eerste positieve ervaringen, niettegenstaande we tot een verschillend filosofisch "kamp" behoorden, was de bloeiende ver-

eniging Bredunya (60-er jaren) waarvan ik als ondervoorzitter enkele jaren mee het beleid kon uitmaken. Met plezier denk ik terug aan de gezamenlijke skivakanties in Oostenrijk, zijn eerste beklimming van de Mont Ventoux met de "Bredense berggeit" Gilbert Gevaert en aan zijn, van humor doorspekte toespraken, soms wel met de nodige "stekken" maar altijd correct. Wij, alle huidige en toekomstige Bredenaars, zijn hem zeer veel dank verschuldigd! Hij is de architect én aannemer van de bloeiende gemeente waar iedereen graag woont en vertoeft. Ik wens hem en zijn familie een even succesvol en gelukkig nieuwe periode in zijn leven toe, te midden van vrienden, met een glaasje wijn en rustiger fietstochten. Bedankt Willy, het ga je goed!



Erwin Feys
Schepen en fietsvriend

Willy, bedankt voor de mooie jaren samen. Ik ben blij dat ik twintig jaar lang als schepen aan jouw zijde heb mogen staan. Samen met Jacky was ik er al bij van in het prille begin in 1989 en heb dus je hele burgermeester-carrière van dichtbij kunnen meemaken.

kend, maar we hebben toch eerst en vooral altijd veel leuke gemaakt. Met plezier denk ik bijvoorbeeld terug aan onze jaarlijkse reisjes met Jacky en Gilbert.

Thans mogen we je uitwuiwen als burgemeester, maar ik weet dat je in gedachten nooit ver van ons verwijderd zal zijn. Ik wens je nog een aangename fin de carrière toe als voorzitter van de gemeenteraad en vooral veel genot met je familie en vrienden. 't Is nu eens aan jou om het er van te nemen ...



Gilbert Gevaert
Oud-OCMW-voorzitter Bredene en fietsvriend

Op vakantie in augustus 1991 in de omgeving van de "Mont Ventoux" ontsproot het idee (de stunt) bij onze burgemeester om voor een goed doel de "Mont Ventoux" te beklimmen, dit zonder één voet aan de grond te zetten. De weddenschap hield in dat, indien we het niet haalden, we elk 50.000 frank schonken aan de "Welzijnswerking Bredene". Lukte de poging, dan kwamen enkele sponsors over de brug voor een totaal bedrag van 150.000 frank. Op 22 augustus 1992 vertrokken we richting Sablet (dorpje niet ver van de voet van de "Mont Ventoux") en de

uitdaging was gepland op dinsdag 25 augustus 1992.

Om 10 uur vertrokken we vanuit Bedoin, (de controleurs van dienst waren Willy Versluys, Ronald Detroyer en André Goethals) elk op zijn eigen tempo, eenzaam onder de brandende zon, doorheen de steenwoestijn eigen aan de Mont Ventoux, naar de top. We slaagden, dankzij onze wilskracht wonnen we de weddenschap, maar uiteraard ook door de vele trainingskilometers die we gereden hadden de maanden vooraf. Het slagen en de ruchtbaarheid die eraan werd gegeven hebben ervoor gezorgd dat er jaarlijks vele Bredense fietsfanaten erop uittrekken om deze bizarre berg te overwinnen.



Roger Beeckaert
Ere-schepen

Willy Vanhooren ken ik van toen hij in de middelbare van de Europaschool bij mij Franse les volgde, samen met Jacky Maes. Hij was toen 12 jaar, eerder stil maar pienter. Willy kon onverwachts uit de hoek komen met een eigenaardig idee wat hij weglachte wanneer het niet aansloeg. Zonder studax te zijn had hij geen problemen met mij en ik niet met hem. Toen hij aan boord stapte van de SP-Bredene had hij nog steeds die assertieve ingesteldheid en gedrevenheid in betracht, alhoewel hij het anders presenteerde naar buiten toe. Wij hebben samen in gemeenteraad en schepencollege 24 jaar aan Bredene gewerkt. Het buitengewoon resultaat van vandaag is voor een deel aan zijn inzet te danken. Ik wens hem tijd voor zichzelf en zijn gezin.



Hallemeesch Dorine
ex-gemeenteraads- & OCMW-raadslid

In naam van de vrouwenvereniging VIVA SVV wensen wij u en echtgenote nog vele en gelukkige sportieve jaren. Twintig jaar is een hele tijd. In onze gemeente is er zeer veel verbeterd, waarvoor we jou en het bestuur heel dankbaar zijn.



Lucienne Vanbesien
Lucy Loes ereburger

Door U en de jeugd van Bredene is er enkele jaren geleden een droom van mij uitgekomen die ik nooit zal vergeten. Nu hoop ik dat al uw dromen uit zullen komen, met uw op ruststelling en dat U er zeer lang van mag genieten in gezondheid. Dit wens ik U van harte.



Marc Mahieu
Journalist MM (De Zeewacht)

Wie zoals ik met de helft van zo'n ondeelbaarheid gehuwd is, weet het: tweelingen zijn speciaal. In de politiek kom je ze al helemaal bij uitzondering tegen.

Willy heft niettemin zijn jarenlange politieke tweelingschap met kompaan Jacky Maes op. Het is een beetje de zon die de maan verloochent. Eb zonder vloed, wijn zonder het temperende water, Starsky zonder Hutch (goeie flik, kwaai flik, remember?).

Anderzijds, niks stommer dan afscheid nemen van iemand die niet (helemaal) weggaat. Daarom Willy: Ga! Vertrek (helemaal)! Ga op de flanken van je geliefde Mont Ven-

toux wijn bouwen. Kom tot inkeer en doe vervolgens een Kim Clijsterke. Accepteer dat je de man uit de politiek kan halen, maar nooit de politiek uit de man.

Van dat eindeloos fietsen krijg je trouwens enkel chronische zadelpijn. Bovendien, als Letermee een II verdient, dan jij zeker. Vanhooren II. Je tijd gaat straks in.



Ronald De Troyer
Oud-leerkracht

Wat zouden ze fier zijn op hun Wietje! Ik bedoel, Marie-Louise Doens en Raymond Vanhooren, ma en pa van Willy. "Waarom zou onze Willy geen

goede burgemeester kunnen zijn? Omdat hij nog zo jong is?", was Marie-Louise verdediging van Willy's ambitie om zelf het stuur in handen te nemen.

En of ze gelijk heeft gekregen. Ook pé Georges Vanhooren, gewezen SP-schepen in Klemskerke, zou glunderen van trots omdat Willy ondanks alles wat hij voor Bre-

dene met zijn compagnon schepen Jacky Maes heeft verwezenlijkt, toch een eenvoudige kerel is gebleven, socialisten en dienstbaar voor iedereen. Naast zijn imago van ideeën- en initiatiefrijke burgemeester wist zijn lieve echtgenote daaraan nog een warme uitstraling toe te voegen waardoor Willy nog meer toegankelijk was.

Als ex-leraar aan de Europaschool, waar zij hun lager-middelbare studies deden, ben ik fier op mijn oud-leerlingen Willy & Jacky, grondleggers van een nieuw bestuur in onze gemeente. Bedankt jongens!



Marc Van Hijfte
Tandarts van Willy Vanhooren

Willy is jongensachtiger en nog veel frisser dan ik. Hij had het ook minder lastig dan ik. Ik word nog steeds met angstige

patiënten geconfronteerd, terwijl hij zich slechts om de 6 jaar voor de kiezer heeft gepresenteerd. Voor hem is dat nu: V.V.T (= voltooid verleden tijd)? Op pensioengerechtigde leeftijd, is zijn conditie vanzelfsprekend veel beter dan de mijne. Die conditie zal hij nog hard nodig hebben, want er wachten hem nog vele "kietebieters", Ventoux's die ik niet meer op wil of op kan. Ik ben er niet jaloers om. Toch wens ik mijn "oude" burgervader (een vader die jonger is dan ik) nog veel geluk en plezier voor elke dag die hem rest.



Jacqie Colleman
Fietsvriend en Mont-Ventourist

Beste Willy, je hebt het in die 20 jaar goed gedaan. Bredene is er dankzij jou en je medewerkers "net iets beter" op geworden. Wat mij

opviel waren je toespraken zonder tekst en liep het al eens mis, met een goocheltruc was het weer ok. Ik hoop dat uw opvolger Steve Vandenberghe het evengoed zal doen. N.B. Gouden raad: blijven trainen, vooral in de bergen!



Andre Goethals
Hoofddreder en fietsvriend van Willy

Iedereen weet dat Willy zijn hart heeft verloren in de Provence en meer in het bijzonder in zijn vertrouwelijke omgeving van de Mont-Ventoux.

Hiernaast een foto die dateert van het jaar 1994. Deze foto werd genomen in Nederland naar aanleiding van een Tourcriterium waarbij er als voorwedstrijd een open kampioenschap voor burgemeesters werd georganiseerd. Willy nam hieraan deel en behaalde een ereplaats. Na het criterium konden we uitgebreid kennis maken met

een aantal aanwezige renners.

Eén daarvan (midden op de foto) is Eros Poli (1,90m). Voor de meeste een onbekende Italiaan. Deze man won in de Ronde van Frankrijk van 1994 de rit van Montpellier naar Carpentras (171 km). Niettegenstaande Poli geen gevleugelde klimmer was kwam hij op de Mont Ventoux als eerste boven met een voorsprong van een kleine minuut op Indurian. Aan de voet van de beklimming had hij nog een voorsprong van 26 minuten. Is Willy toen besmet met de Mont-Ventoux-microbe?



Het schepencollege herschikt



- 1° burgemeester Steve Vandenberghe**
Ganzenstraat 25 - Bredene - 059/33.28.37
e-mail: burgemeester@bredene.be
algemene coördinatie, politie, veiligheid, verkeer, informatie, public relations, bevolking, burgerlijke stand
Zitdagen: Gemeentehuis: zaterdag van 10 tot 12 uur en op afspraak: 059/33.91.86
- 2° 1° schepen Jacques Deroo**
Eksterstraat 24 - Bredene - 059/32.16.68 - 0498/88.50.03
e-mail: jacques.deroo@bredene.be
openbare werken, cultuur, bibliotheek, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs
Zitdagen: Gemeentehuis/MEC Staf Versluys/ten huize: elke dag, enkel op afspraak: 059/32.16.68
- 3° 2° schepen Doris Vermoortel**
Watervliegpleinstraat 17 - Bredene - 059/32 13 49
e-mail: doris.vermoortel@bredene.be
sociale zaken, huisvesting
Zitdagen: Sociaal Huis: woensdag van 16 tot 17 uur
In bureel, Spuikomlaan 40A: elke woensdag van 17 tot 18 uur (tel. 059/32 57 57)
- 4° 3° schepen Erwin Feys**
Vicognelaan 9 - Bredene - 059/33.07.70
e-mail: erwin.feys@bredene.be
milieu, kerkfabrieken, vrijzinnige centra, reddingsdienst, concessies, verzekeringen, dierenwelzijn
Zitdagen:
Gemeentehuis: woensdag van 11 tot 12 uur en op afspraak
- 5° 4° schepen Kristien Vanmullem**
Molenstraat 64 - Bredene - 059/32.57.54
e-mail: kristien.vanmullem@bredene.be
jeugd, sport en recreatie, wijkraden
Zitdagen: Gemeentehuis: zaterdag van 9 tot 11 uur en op afspraak
- 6° 5° schepen Eddy Gryson**
Doornenbilkstraat 48 - Bredene - 059/32.17.07
e-mail: eddy.gryson@bredene.be
ruimtelijke ordening, stedenbouw, bouwvergunningen, lokale economie, personeelsaangelegenheden, autonoom gemeentebedrijf
Zitdagen:
Gemeentehuis: zaterdag van 10 tot 11 uur en op afspraak
- 7° OCMW-voorzitter/6° schepen Jacky Maes**
Duijnstraat 264 - Bredene - 059/33.00.52
e-mail: jacky.maes@bredene.be
OCMW, financiën
Zitdagen: Op afspraak: 059/33.97.70
Sociaal Huis: elke woensdag van 16 tot 17 uur
- 8° secretaris Yannick Wittevrongel**
059/33.91.91
e-mail: secretaris@bredene.be
Zitdagen:
elke werkdag en op afspraak op het gemeentehuis

BREDENE FEEST !

donderdag 27 mei • zaterdag 29 mei • zondag 30 mei

donderdag 27 mei 2010

BREDENE SENIOR !

Op donderdag 27 mei 2010 trappen de senioren het feestweekend af met een schlagerparade in het Staf Versluyscentrum. Van 14 tot 17 uur kunnen de Bredense senioren er terecht voor een namiddag plezier en vertier. Traditioneel is er tijdens pauze een gratis koffietafel met taart. De seniorenshow is uiteraard gratis en enkel bestemd voor Bredenaars.

zaterdag 29 mei 2010

BREDENE FEEST !

Zaterdag 29 mei wordt het MEC Staf Versluys 'the place to be'. Alle Bredenaars worden er verwacht voor een gezellig samenzijn met o.a. de voorstelling van het vernieuwd schepencollege. Er wordt aan iedereen een gratis receptie aangeboden en er is ook een gratis optreden van The Romeo's in de grote evenementenzaal van het Staf Versluyscentrum. De avond start reeds om 19 uur. Noteer dus nu al zaterdag 29 mei in uw agenda !

zondag 30 mei 2010

BREDENE KIDS !

Het feestweekend wordt op zondagnamiddag afgesloten met een optreden van de Studio 100-band in het Staf Versluyscentrum. Alle Bredense kinderen kunnen er genieten van een namiddag boordevol ambiance. Naast de Studio 100-band is er immers ook heel wat te doen voor de kinderen. Afspraak op zondag 30 mei vanaf 16 uur in het MEC Staf Versluys.



Willy Vanhooren

uitgezwaaid na 20 jaar burgemeester



EN NU
GA IK WAT
MEER
FIETSEN!

